

Vertaling van de preek van Doug Ley (VS) op 5 mei 2024 bij Ichtus-VBG te Wierden

https://www.youtube.com/watch?v=5UsqVwWTY_o&t=4476s

Amen en halleluja!

Twee woorden die we over de hele wereld zeggen en die iedereen kent.

En als je geen Engels kent, dan is dit best raar. Maar ik mag geen Nederlands spreken. En daar heb ik zeven redenen voor. Ik moet Engels spreken.

Mijn naam is Doug Ley en mijn mooie vrouw Paula is bij me. We zijn 42 jaar getrouwd en we zijn nog steeds dolverliefd. Omdat we geloven dat we Christus en Zijn Kerk goed willen representeren en daar is het huwelijk voor bedoeld.

God heeft ons gezegend met vier kinderen en 20 kleinkinderen. Ja, we zijn erachter gekomen dat onze kinderen graag kinderen willen krijgen. En de zeven redenen waarom ik geen Nederlands spreek.. vier van hen zijn vandaag hier. Mijn dochter is hier en is getrouwd met een Nederlandse man. Johan. En zij hebben zeven kinderen.

En Johan zorgt vandaag voor drie van de zeven kinderen en mijn dochter Bethany en vier van onze kleinkinderen zijn hier. Ze wonen in Ede en ze zijn heel goed in Nederlands, maar opa en oma hebben de taak om Engels met hen te spreken. Dus we zeggen: Je spreekt Nederlands tegen opa en oma, maar je spreekt Engels tegen 'Granny en Poppy'.

Dat is een grapje. Mijn grappen werken nergens ter wereld... Maar waarom ben ik hier vandaag? Nou, we zijn vrienden van Gerwin en Petra en hun kinderen, we hebben hen ontmoet en het is geweldig om hier weer met ze te zijn. We hebben hen ontmoet in Papoea-Nieuw-Guinea en ik heb een unieke bediening. Ik ben al jaren een voorganger in de Verenigde Staten, ik ben ook een professor in Theologie en Apologetiek (geloofsverdediging) en we zijn ook zendelingen, we hebben jaren in het Midden-Oosten gewoond. Dus als je na afloop Arabisch met me wil spreken, dan kan dat.

Vertrouw me, mijn Arabisch is beter dan mijn Nederlands. Maar ik heb echt goed nieuws voor jullie. Ik heb met de mensen van het beamerteam gepraat voor de dienst en ik heb mijn preek met de helft ingekort. Wauw, halleluja. Dus jullie krijgen een halve preek.

En als tweede, waar ik echt enthousiast over ben, jullie krijgen dit vertaald in het Nederlands, na de dienst en kunt het online bekijken. Dat is nog beter. En dan hebben ze me verteld, als ik geen goede preek heb, gaan ze een andere preek ik het Nederlands houden en dan wordt het helemaal geweldig! Dus ik heb niets te verliezen.

Behalve voor mijn kleinkinderen. Ik ga straks naar huis en dan moet ik zeggen: Ik zag jullie allemaal slapen terwijl ik stond te preken. Er ligt veel druk op me.

Daar zijn mijn vrouw en ik, we doen een podcast 'het radicale Christelijke leven' met Doug en Paula'. En het is gewoon leuk. Wij praten over theologie. We praten altijd, op de bank. Als ik iets gek zeg, dan zegt mijn vrouw: rustig aan, niemand weet waar je het over hebt.

Ik hou van theologie. Niemand begrijpt het, maar ik hou van de Bijbel en ik hou ervan om eerlijk te zijn over wat God doet in de wereld, dus ik reis veel, en ik bedoel veel. Ik ben dit jaar al in 10 landen geweest. Ik zit altijd in vliegtuigen gaan en het evangelie delen en proberen opwekking te brengen over de hele wereld.

Je vraagt je misschien af, waarom ben ik hier? Het is niet omdat ik een Amerikaan ben en we weten allemaal dat niemand meer van Amerikanen houdt. Maar dat is oké, God houdt nog steeds van ons.

Ik ben hier want ik ben echt een wereldburger. Ik ben vertrouwd met allerlei situaties en om gewoon bij de kerk te zijn over de hele wereld. En ik ben gekomen om sommige dingen te delen van wat God zegt en ik wil ook wat brengen uit onze eigen kerk, want mijn vrouw en ik dienen in onze thuisgemeente en we geloven in de Kerk. De Kerk is wat Jezus op aarde heeft achtergelaten om Hem hier glorie te brengen. Om Hem bekend te maken.

Het Lam is waardig, het Lam is heilig en we moeten Hem aanbidden, dus ik wil sommige dingen delen. Ik bedoel, ik heb maar twee uur, dus ik weet dat ik niet veel tijd heb, in sommige landen heb ik dat wel. Maar ik denk hier niet. Maar ik wil je helpen en je bemoedigen, want we leven in interessante tijden.

En ik weet dat voor sommigen van jullie het Engels een beetje een worsteling is, je kunt het Nederlands online bekijken, maar ik geloof sterker in de kracht van de Heilige Geest dan in mijn taalvaardigheid. Ik ben de hele wereld rond geweest, waar we soms niet kunnen communiceren met woorden, maar door de kracht van de Heilige Geest en er gebeuren geweldige dingen. Dus als de Heilige Geest aan het werk is, wordt dit geweldig! En als dat niet zo is, dan klinkt het als een boel grappige woorden. Dus laten we de Heilige Geest uitnodigen. Wil je met me bidden?

Heer, Uw Woord is duidelijk. Er staat dat we, zonder U, niets kunnen doen. Maar Uw Woord is ook duidelijk, dat U zei, Jezus, dat met U alle dingen mogelijk zijn. En dus God, met dat geloof vertrouwen we erop dat U in ons hart zult werken en ons perspectief geeft, een eeuwig perspectief, een Hemels perspectief om te zien wat er gaande is in deze wereld. En Heer, we bidden dat U de hoop in ons zult doen herleven. U doet het geloof in ons herleven en U doet de liefde in ons herleven, zodat wij het volk van God kunnen zijn waarvoor U ons hebt geroepen, om hier in Nederland en over de hele wereld te zijn. Wij vragen en wij geloven en wij bidden dit. In Jezus Naam, amen.

Dus als het nodig is kun je naar mijn vrouw Paula roepen. Dat is haar naam. Zij begrijpt het. Ze is er goed in om te vertellen (gebaart 'rustig aan'): Langzamer! Je praat te snel. Of ze doet dit (doet een konijn na). Dit betekent dat ik afdwaal, op een, wat wij noemen een konijnenpad. Je kent konijnen, ze ga niet rechtdoor. Dus ik leer je iets en jij luistert naar iets anders en zij zegt: iedereen is in de war. Dan, als ik haar dit zie doen (hand voor zijn keel), dat betekent dat ik klaar ben. Dan stop ik er gewoon mee, dus kijk naar haar en ik zal ook naar haar kijken. Ik zal niet te snel spreken.

Als ik over de wereld reis, dan krijg ik vaak deze vraag: Leven we in de eindtijd? Dit is waanzinnig. Wat is er aan de hand in de wereld? Het zijn hele verlamme tijden.

Er kwam een beroemd boek uit, een aantal jaren geleden, in het Westen. Van een professor in Amerika, het heet 'The rise and triumph of the modern self.' (de opkomst en overwinning van het moderne ego). En hierin stelde hij deze vraag, vooral aan degenen die iets ouder zijn. Stel dat je tegen je grootouders praat. Je grootouders die 50, 70, 100 jaar geleden leefden. En jij zei tegen

hen: "Oma, opa, ik ben een man, gevangen in een vrouwenlichaam, wat moet ik doen?" Van de meesten van jullie zouden de opa en oma zeggen: "Waar heb je het over?"

Ik heb het niet speciaal over christenen. Maar ze zouden zeggen: "Je zou naar een psycholoog moeten gaan, je zou gewoon naar een arts moeten gaan en ervoor zorgen dat iemand je helpt." Daar zijn mensen het mee eens, over de hele wereld, dat ze denken dat hun grootouders dat zouden zeggen. Er klopt iets niet. En als dit de Westerse cultuur is, Europa, Amerika, de Westerse cultuur, op dit moment, praat eens met je kleinkinderen. Praat met jonge mensen, als je zegt: "Ik ben een vrouw, gevangen in een mannenlichaam." Dan zouden ze zeggen: "Oké." En je zou niet naar een psycholoog hoeven gaan, je gaat gewoon naar een dokter en krijgt een of andere operatie om je te veranderen. In wat voor wereld leven we in? Hoe zijn we gegaan van dit (eerste voorbeeld) naar dit (tweede voorbeeld)? Hoe kun je een Westerse christen zijn, als je in een dorpje in Mozambique komt – zoals ik dit jaar gedaan heb- of hoe ga je naar de Himalaya 's en naar afgelegen bergen van Nepal? Of hoe ga je naar de regio's van Colombia in Zuid-Amerika om over de Bijbel te praten, terwijl zij naar ons kijken en denken: "Wat is er aan de hand in het Westen?" Leven we in de eindtijd? Want iedereen is in de war over de waarheid, over wat goed of slecht is.

Laat me je een paar Bijbelverzen geven, want ik geloof dat we echt in de eindtijd leven. Ik ben geen profeet. Of, nee, eigenlijk wel, maar het hangt ervan af hoe je een profeet definieert. Ik heb profetische gaven, maar vraag me niet wie de wereldbeker gaat winnen, dat is niet wat een profeet is. Een profeet is iemand die komt en Gods Woord deelt en inzichten geeft. In dingen die de mensen niet kunnen zien.

Luister naar dit vers uit Openbaringen. Om je te helpen na te denken over de Laatste Dagen. Openbaring 3 vers 16 en 17, hier in het Engels, maar ik denk dat het ook in het Nederlands komt. Dit gaat over het beest, de opkomst van het beest. Het beest in het einde der tijden. In Openbaring, hij spreekt erover dat hij zal veroorzaken dat zowel groot als klein, rijk en arm, zowel vrij als slaaf, zal worden gemerkt op de rechterhand of op het voorhoofd, zodat niemand kan kopen en verkopen tenzij hij het merkteken heeft. En dat is de naam van het beest of het getal van het beest. En je zal waarschijnlijk, als je vaker in de kerk komt, dan ken je het nummer van het beest, het getal 666. Wat is het? Is het een barcode? Gaan ze een chip bij ons inbrengen? Zoals Elon Musk het nu probeert met neurolink. Wat is het? Dat gaan we niet beantwoorden. Sorry om je teleur te stellen, ik heb dat antwoord niet. Maar het is interessant. Dat er een tijd komt, de eindtijd, dat ze controle zullen hebben over geld en hoe je kan kopen of verkopen. Dat is de negatieve kant van dit vers over de eindtijd. Laat me je een positieve kant geven over een vers over de eindtijd. Laten we praten over Mattheüs 24 vers 14. Laten we positief zijn. Wat Jezus zei voordat hij vertrok? Toen Jezus sprak over de eindtijd, zegt hij in dit evangelie: "Het Koninkrijk zal in de hele wereld worden gepredikt als een getuigenis aan alle naties van de hele wereld als een getuigenis voor alle naties. En dan zal het einde komen."

Dus hoe wil je weten of het einde komt? Doe wat Jezus zegt. Dit evangelie zal worden gepredikt als een getuigenis voor alle naties. Nu, opnieuw, ik heb een uniek perspectief, dan de meesten van jullie. Ik ben geweest..., we zouden vandaag gaan tellen, ik weet niet meer in hoeveel landen ik ben geweest. Ik denk dat ik 50 of 60 landen over de hele wereld geweest ben, ik bedoel, ik reis niet zoveel, maar ik reis genoeg. Maar ik probeer meestal naar afgelegen plaatsen te gaan en plaatsen waar het evangelie doordringt en ik wil je hier vertellen dat dit een opwindende tijd is om in te leven.

We komen dichtbij. We komen dichtbij. Laat me je een paar foto's zien om je te helpen, oké? Laten we zien of we het eerste plaatje kunnen zien van eh.. Oh we herinneren ons allemaal deze dagen, toch? Oh laten we ze vergeten! Corona is voorbij! Weet je hoe ik dat weet? Omdat ik op luchthaven

Schiphol ben geweest. Het is tot de nok toe vol. Iedereen is weer aan het reizen. Ik weet nog dat ik er een paar jaar geleden landde, om te proberen onze kleinkinderen te zien, onze dochter had een kind gekregen en we probeerden om te komen om het te zien en alles ging op slot. Maar weet je wat zo fascinerend was van Corona? Heb je ooit daarbij stilgestaan? Het was de eerste keer sinds de toren van Babel dat de hele wereld praatte en aangetast was door hetzelfde probleem. Jullie waren aan het praten over maskers in Nederland. Ze hadden het over maskers in Papoea-Nieuw-Guinea. Jullie praatten over het krijgen van een vaccin in Nederland. Ze hadden het in 'de tip', het Zuidelijke deel van Argentinië over vaccins, de hele wereld werd voor de eerste keer ooit allemaal hierdoor getroffen, door dit nieuwe ding en mensen vroegen me altijd: "Is de prik het merkteken van het beest?" Ik zei: "Dat weet ik niet." Ik zal het je aan het einde vertellen. Dat was de eerste vraag. De tweede vraag was: "Ga ik 's avonds licht geven als ik de injectie krijg?" Dat was de andere vraag. Slechte grap, toch?

Maar de hele wereld wordt in één keer dit ene wereldsysteem. Corona was niet het merkteken van het beest, maar het liet je zien hoe snel het dat zou kunnen worden. Heb je daar weleens over nagedacht? Wauw! In welke tijd leven we? Waar de hele wereld opeens op hetzelfde moment over hetzelfde kan praten. En als dat je niet nieuwsgierig maakt dat we misschien in de laatste dagen leven, laat me je iets anders zien dat echt fascinerend is. Aah. Weet je wat dit is? Crypto-valuta. Denk daar even aan. 50 jaar geleden. Wat deed de euro? En de Nederlandse gulden toch? Wat had die te maken met de peso in Mexico. En wat had dat te maken met de Lire? Of wat had dat te maken met de Yin? Er was geen één wereldvaluta, hoe doe je dat? Eén wereldvaluta, hoe zou de regering, het ene wereldsysteem van het beest, feitelijk de valuta onder controle hebben? Maar nu, je gelooft niet dat de landen waar ik heen ga, allemaal bezig zijn met crypto-valuta.

In feite, één van mijn favoriete verhalen. Het komt online, dus ik wil voorzichtig zijn. Ik wil sterven voor Jezus. Ik ben bereid om een martelaar te zijn voor Jezus. Ik wil niet doodgaan door domheid. Oké dus ik wil voorzichtig zijn wat er online wordt gezet. Ik ga naar afgelegen plaatsen enzo. Ik was in een zeer afgelegen gebied in de Himalaya, erg afgelegen, oké en ik wilde contant betalen. En ze zeiden: "Nee. Je kunt alleen met een kaart betalen." Ik keek rond en ik dacht: "Ik gebruik toiletten met gaten in de grond. Wat bedoel je met dat ik niet contant kan betalen?"

Eén wereldsysteem, crypto-valuta, digitale valuta. Mijn laatste plaatje, gewoon om je te laten zien. Dit is mijn interessante gedeelte. Dit is een foto van het Midden-Oosten, ik kom net terug van een deel van het Midden-Oosten, waar ik heen was. Ze wilden me daar niet heen laten gaan. Ik zou jou er niet heen laten gaan. Ik ontmoette de mensen die in gedeeltes van het Midden-Oosten komen, waar de ondergrondse kerk samenkomt. Weet je hoeveel de kerk en het evangelie daar uitbreidt, in het Midden-Oosten, in Iran, in Perzië? Het is fascinerend. Je wilt erover horen, maar ze willen niet dat je erover hoort, vanwege de vervolging, maar de kerk groeit. De huiskerken. De ondergrondse kerk groeit. Het is een spannende tijd om in te leven.

Daar ben ik in Afrika. Ik bedoel, een van mijn favorieten verhalen. Ik ben in de bush, ken je de bush, 38 graden Celsius, als je niet weet hoe je een gat in de grond moet gebruiken als toilet, dan ben je geen zendeling. Dat is voor jullie, jonge kinderen die opgroeien. Dat is één ding dat je moet leren beheersen en zo heb ik een tijd geleden geleerd om een pak te dragen. Dan ben je een echte zendeling. Denk daar maar eens over na. Ik praat met deze vrouw. Ze ziet er ongeveer uit als 90 jaar oud. En ze kijkt naar mij en in het midden van ons gesprek haalt ze opeens een mobiele telefoon tevoorschijn. Wat doe je met een mobiele telefoon hier in de bush?

Weet je wat dat is? Gerwin en Petra misschien wel. Dat is in een afgelegen gebied in het Westelijke deel van Papoea-Nieuw-Guinea, waar ik werd ingevlogen en tijd mocht besteden om een

Bijbeltraining te doen in een afgelegen gebied van Papoea-Nieuw-Guinea. Dat is een telefoonoplader op zonne-energie, ze hebben telefoons op zonne-energie. Die kleine eenogige monsters die we allemaal in onze zak hebben? Die ons leven van ons afnemen? Ik was op de luchthaven en ik keek naar mensen (die met hun mobieltjes bezig waren). We zijn allemaal verslaafden.

Maar, we hebben die mensen daar ook verslaafd gemaakt. Maar weet je wat echt gaaf is? We kunnen de Bijbel op hun simkaart zetten, we zetten er (audio)opnamen op van het evangelie en we delen ze uit. En het evangelie verspreidt zich over de hele wereld en, broers en zussen, dit is een spannende tijd om in te leven, want Jezus komt snel terug. Is het morgen? Ik weet het niet. Misschien over 100 jaar. Ik weet het niet, maar het enige dat ik weet is dat we de eindtijd binnengaan, waar het systeem zou kunnen komen. En Jezus' wederkomst zal spoedig zijn. Maar dat is niet echt waar ik over wil praten. Ik dacht alleen dat jullie het interessant zouden vinden, want velen van jullie denken er niet over na. Je denkt aan de problemen die je hebt, wat er aan de hand is, wat is er in onze wereld aan de hand? De rellen die we in Amerika hebben. Jullie hebben jullie problemen. Iedereen weet over de problemen van Amerika. We zenden ze uit voor de hele wereld.

Ik volg de problemen in Nederland. Jullie hebben problemen over hoeveel koeien je mag hebben op dit moment. Sorry, ik zou dat niet moeten doen, sorry. Ik woonde in het Midden-Oosten, weet je, in de Westerse kant. In Nederland praten we niet over politiek en godsdienst. In het Midden-Oosten, als we niet over politiek of religie mochten praten, dan zouden we helemaal niet praten. Dat is waar we het over hebben. Dus, sorry, ik wil niemand aanvallen. Maar het gebeurt. Maar als we in de eindtijd zijn, moet je deze verzen begrijpen. 2 Timotheüs 3 vers 1 zegt dat in de laatste dagen moeilijke tijden zullen komen. Het is apart, hoeveel de kerk wordt vervolgd over de hele wereld. Het is ontstellend, als ik in deze landen kom, hoeveel onze broers en zussen lijden. En dat is een andere aanwijzing dat we in de eindtijd zijn.

1 Timotheüs 4 vers 1 zegt: "Nu de Geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste dagen sommigen zullen afvallen van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen."

We zijn een beetje aan het rondreizen door Europa. En het maakt me echt verdrietig. Om alle dode kerken te zien in Europa. De kerken worden veranderd in moskeeën en hindoeïetempels. Hoeveel jonge mensen afvallen van hun geloof. Onderdeel van de eindtijd. Het Woord zegt het. 2 Petrus 3 vers 3 zegt: "Dit moet u allereerst weten, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen." We zien hoe de kerk bespot wordt en dat als we geloven en doen wat de Bijbel zegt, dat de wereld ons uitlacht. De Bijbel is gewoon een mythe. Geloof je echt dat God Adam en Eva schiep? Is het niet geloofwaardiger dat we vanuit kleine kikkervisjes zijn ontstaan? En "Poef!" onszelf werden? Wij zijn gewoon gek om te denken dat de Bijbel het Woord van God is.

En ik ben blij dat ik in een kerk sta. Dank de Heer voor Google Translate. Ik heb jullie hele website gelezen. En dank je wel dat jullie een kerk zijn die in het Woord van God gelooft. Die zich vasthoudt aan het Woord van God. Want ik zie hoe kerken links en rechts wegvallen terwijl ik de wereld rondreis. Bedankt dat je nog steeds een licht bent van het evangelie van Jezus Christus en houdt dat vast.

Oké, nog een uur, dus we kunnen maar beter doorgaan. Dat was nog maar mijn introductie, ben je klaar? Ik probeer uit te vinden, ik heb twee glazen, een ervan is water en de ander Wodka. Ik weet het niet. Als mijn preek slecht is, neem ik wat Wodka en maak ik het wat grappiger. Oké, dat was

gewoon om even... want sommigen van jullie (zitten met de armen over elkaar boos te kijken). Dat is niet grappig. Oké. Ik neem mijzelf niet al te serieus. Ik neem God heel serieus. Dat is zo'n beetje hoe ik ben.

De jonge kerk werd zo gek dat ze mensen terecht moesten wijzen omdat ze dronken waren bij het avondmaal. Heb je 1 Korinthe 11 weleens gelezen? Is dat het grootste probleem in je kerk op dit moment? De mensen in het dorp en de mensen in de stad zeggen van: "Oh die kerk, ze zijn gewoon te blij! Je gaat er gewoon heen en ze zijn gewoon te blij." Is dat het grootste probleem van de kerk in Nederland, we hebben gewoon te veel vreugde, weet je, we moeten mensen kalmeren? Nee! Maar het zou wel zo moeten zijn. Ik zeg je dat het zo zou moeten zijn. Ik weet een beetje af van een opwekking. We komen uit een kerk in Tampa, Florida dat is van een paar honderd mensen is gegroeid tot meer dan 6000 of 7000 duizend. We hebben 324 mensen gedoopt vorige week. We hebben bijna 1000 mensen gedoopt vorig jaar. We bereiken heel veel jonge mensen, omdat jonge mensen hongeren naar de waarheid. Omdat alles wat hen is verteld, een leugen is. Wie kunnen ze vertrouwen? Politici liegen tegen hen, voorgangers vallen en er zijn schandalen, ze kijken naar een foto en zeggen: "Is deze foto gefotoshopt?" Ze kijken een video, is de video ge-edit? Wat is nog echt, wat is nog waar?

We hebben de waarheid dat is het Woord van God. En jonge mensen moeten het horen en er zijn jonge mensen in Nederland die hongeren naar de waarheid en we moeten hen die geven, dus laat me je twee dingen geven die kunnen helpen om opwekking te brengen. Zijn jullie klaar? Kan iemand me begrijpen? Want als jullie in slaap vallen dan geef ik het Engels de schuld, niet mijn preek. Ik geef het Engels de schuld. Asjeblijft, maak de Nederlandse versie zoveel beter, maar twee dingen.

Als eerste. Tijdens deze laatste dagen.. leef niet in angst. Leef niet in angst. Het enige wat ik zie is angst. Wat gebeurt er, hoe gaat het met ons? Wat gaat er gebeuren met ons land? Wat gaat er gebeuren? Weet je wat er gebeurt? Jezus Christus is nog steeds op Zijn troon. Dat is wat er gaat gebeuren. Dat is waarom we ons geen zorgen hoeven te maken.

Tijdens Corona vroegen mensen de hele tijd: "Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren?" Ik zei: "Ssst, weet je wat er gaat gebeuren? Weet je wat? Weet je wat er vanavond gaat gebeuren? De zon gaat onder. Weet je wat er morgenochtend gaat gebeuren? De zon komt op." En we houden ervan om naar Nederland te komen in deze tijd, omdat de tulpen bloeien. En de bloemen. Want God heeft nog steeds alles onder controle. We hoeven nooit te denken dat satan wint. Hij kan problemen veroorzaken, maar hij kan niet winnen. Dus waarom leven we in angst?

Ik hou van Luke 21:28. Ik vind Bijbelverzen uit je hoofd leren heel belangrijk. Ik geef het nu door aan mijn kleinkinderen, die daar zitten. Ik koop ze om ik geef geld aan ze om de Bijbelboeken te memoriseren. Ik doe alles, ik ben altijd, zelfs op mijn leeftijd, ik bedoel, ik heb een doktersgraad, theologie, maar wie heeft het daarover? Ik probeer nog steeds elke week twee Bijbelverzen uit mijn hoofd te leren. Want het is de waarheid.

Leer Gods Woord uit je hoofd. Doe Zijn Woorden in je hart. Ik hou van Luke 21:28, Hij praat over de tijd, middenin de eindtijd, dat Jezus zegt: "Als je deze dingen ziet plaatsvinden." Dit vind ik geweldig! De woorden maken dat ik rechtop ga staan. En jullie Nederlanders zijn lang. Ik kwam uit het vliegtuig en weet je, in Afrika of in Azië voel ik me echt lang. Kom ik in Nederland, dan denk ik: "Wauw! Ik ben een beetje klein." Ga rechtop staan. En doe je hoofd omhoog. Want je redding is nabij. Ik zie zoveel christenen klagen: "Het gaat zo slecht. Wat gaat er gebeuren?" Weet je wat ik doe? Ik zeg: "Ssst!! Ssst! Vertel aan niemand dat je een christen bent. Sst! Vertel dat je een boeddhist bent of een moslim." Waarom?

Omdat mijn Bijbel zegt: De Heer is mijn Herder, ik kom niets tekort. Mijn Heer zegt: "Ik ben de Goede Herder. Ik zorg voor mijn schapen."

Ik hou van Nederland! Wij reden hier vandaag heen en keken in de prachtige weiden en daar zijn jullie schapen. Jullie houden van schapen. We waren in Ierland en zij houden ook van hun schapen. Maar jullie houden van jullie schapen. Nu, als je een schaap ziet, je rijdt voorbij en je ziet een schaap. En je ziet een klein, ziek schaap. Hij is heel ziek, wat denk je dan? Stom schaap! Waarom ga je niet naar de groene weide? NEE! Wat denk je dan? Waar is de herder? Waarom zorgt hij niet voor hem?

Je ziet één van je goede Nederlandse dikke schapen. Oeh, daar is een hoop goede wol. Je zegt niet dat dat schaap slimmer is dan die andere. Nee, je zegt: "Hij heeft een goede herder."

En als jij helemaal beschadigd en walgelijk leeft, als je een helemaal gebroken leven leeft met zoveel problemen, wat zegt dat over jouw herder? Waarom zou iemand naar jouw Jezus willen komen? Om meer problemen te krijgen? Kijk, ik wil dat ze naar mijn Jezus komen, want mijn Jezus veranderde mijn huwelijk. Ik wil dat ze naar mijn Jezus komen, ik bedoel.. Mijn dochter is een van mijn helden van mijn geloof. Ik schep de hele tijd over haar op. We hebben alles gedaan om haar te verpesten. Oké, we hebben hard gewerkt om haar te verpesten. Ik bedoel, wij woonden op een prachtige plek in Amerika. We woonden in een nationaal park. Ik bedoel echt mooi. Zoals je hoort over de Amerikaanse droom, wij hadden het en toen gaf God ons een roeping. Geef alles weg, verkoop het allemaal, neem haar en gooi haar naar een appartement in Alexandrië, Egypte.

Ooh. Als je ooit in Egypte bent geweest. Poeh, het is niet de gemakkelijkste plek om te leven. En we zijn verhuisd en zijn heen en weer geslingerd en nog steeds houdt ze van Jezus. Hoe? We hebben een Goede Herder. We hebben een Goede Herder.

Financiën. Wil je weten waarom ik mezelf een profeet noem? Ik was de kerkvaders aan het lezen tijdens deze kleine rondreis. Ik weet niet wat jij doet als je vrije tijd hebt? Ik lees de kerkvaders. Dat doe ik gewoon. Weet je hoe je een profeet herkent? Hij vraagt nooit om geld. Dat is wat ze zeggen. Als hij om geld vraagt, is hij een valse profeet. Is dat niet grappig, al die profeten op televisie, waar vragen ze om? – Luister niet naar ze. Nooit. Ik heb nooit om een cent gevraagd. Ik zal geen cent van deze kerk aannemen en als je het probeert te geven, geef ik het meteen weer terug. Dus, daar, het gaat naar de zending. Maar ik heb nooit gebrek gehad. Ik heb nooit gebrek gehad aan geld. In feite ben ik degene die de arme kan helpen. Hoe? Omdat ik een Goede Herder heb.

De Heer is mijn Herder. Wat is de volgende regel in Psalm 23? Mij ontbreekt niets.

Dus als je met gebrek leeft, dan zeg je dat God een leugenaar is of misschien gehoorzaam je Zijn Woord niet. Dus: wees niet bang!

En dan het tweede. Dit is het punt van Gerwin en Petra, die is waarom ze me gevraagd hebben te komen. Ik moet het zeggen. Het tweede punt en dit is de sleutel: Leer Woorden van Leven te spreken. Leer Woorden van Leven te spreken. Spreuken 18 vers 21, het was een vers, waarover ik jaren geleden een preek hoorde en het veranderde mijn leven. Ik heb het eigenlijk gelezen uit een boek, ik hoorde geen preek, ik las het in een boek.

Een gekke voorganger, letterlijk, één van die gekke valse voorgangers. God kan alles gebruiken, God kan een ezel gebruiken om te spreken tegen Bileam en hij kan mij gebruiken om tot jullie te spreken en sommigen van jullie denken misschien dat ik nu een ezel ben. Dat geeft niet.

God gebruikt gekke mensen. Maar hij liet me Spreuken 18:21 zien. "Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten." Er zijn maar twee soorten woorden die je kunt zeggen. Woorden van Leven, woorden die opbouwen en woorden van dood, woorden die afbreken. Wat komt er uit je mond? Nog een keer, hoe slecht de dingen zijn?

Hoe je altijd ziek bent, je hebt nooit genoeg geld, je krijgt die baan nooit, je kunt geen partner vinden. Je kan de partner die je wel hebt niet uitstaan. Weet je, wat zeg jij? Wat komt er uit je mond? Is er hoop en liefde? Ik realiseerde me dit niet, totdat ik naar mezelf begon te luisteren. En het was echt een bijzonder experiment. Weet je over wie ik de meeste woorden van dood heb gesproken? Over mezelf. Ik zei dingen als: "Oh, zo slim ben ik niet." Jij hebt een doktersgraad, waarom zou je zeggen dat je niet slim bent? Ik dacht dat ik nederig was, maar nee, ik had gewoon een probleem met mij ego. Ik zei: "Ja, ik verpest het altijd, ik ben nooit..." Gewoon slechte dingen zeggen, ik ben zo dom. Hier is er één, mannen, luister hiernaar. Mannen houden ervan om dit te doen. Ze stellen hun vrouw voor en ze zeggen: "Dit is mijn betere helft." Heb je ooit mannen dit horen zeggen? "Dit is mijn betere helft."

Op een dag confronteerde mijn vrouw me hiermee. Waarom zou je dat woord van dood zeggen? Ik zei: "Wat bedoel je?" Ze zegt: "Wat, denk je dat ik niemand beter zou kunnen krijgen dan jou?" Ze zegt: "Als je jezelf naar beneden praat, praat je mij ook naar beneden." Waarom zou je dat over jezelf zeggen? Nu zeg ik: "Laat me je mijn gelijkwaardige partner zien, mijn vrouw."

Hoe spreek je, wat zeg je tegen je vrouw? Hoe spreek je tegen haar? Hoe spreek je tegen je man? Ik zeg dit voortdurend tegen mannen: "Ssst! Zeg niet tegen mijn vrouw dat ze niet de mooiste vrouw van de wereld is, want ik heb haar ervan overtuigd dat ze dat wel is." Ik vertel haar de hele tijd hoe mooi ze is. Hoeveel ik van haar hou. Hoe ze een geschenk van God is. Hoe elke dag een geweldige dag is om te leven en met haar door te brengen.

Nou, vrouwen, wat denken jullie ervan? Deze man is een echte schurk. Ik haat het om met hem getrouwd te zijn. Je denkt: "Hee, dat is nog eens een vrouw. Ik denk dat ze een goeie (man) heeft!" Ja, want wanneer je leven spreekt in het leven van iemand anders, dan reflecteert dat op jou.

Hoe praat je met je kinderen? "Oh, je bent zo stout, je zal nooit iets worden, je weet dat je niet de mooiste bent. Je bent niet zo goed." Ik was een keer aan het prediken en ik hoorde een vrouw geïrriteerd raken. Ze begon te schreeuwen. Dit is Amerika, weet je. We worden luid. Amerikanen, weet je, die zijn luidruchtig. Ze begint te schreeuwen in het midden van de preek. "Dat is waar! Je hebt gelijk!" Waar kwam ik achter? Ze kwam naderhand naar me toe. Weet je wat haar moeder altijd tegen haar zei? "Je bent niet zo knap als je zus." Kun je je voorstellen, dat woord van dood.. en ze voelde zich altijd lelijk. Dus zocht ze haar vreugde door met andere mannen te slapen en ze werd een prostituee. Een woord van dood kan iemands leven ruineren, maar een woord van Leven kan genezing brengen en vreugde. Wanneer was de laatste keer dat je iemand een compliment gaf? Wanneer je gewoon iets positiefs zei, je probeerde iemand op te bouwen?

Is dat waar deze kerk om bekend staat? Om Leven te brengen? Dat mensen zeggen: "Als ik mijn dag niet heb, dan ga ik naar die kerk, want man, daar zorgen ze ervoor dat je je goed voelt!" Of ga je ze vertellen hoe het ervoor staat? Want ik weet dat jullie Nederlanders, jullie houden ervan om te zeggen hoe het ervoor staat. Haha. Dat is ongemakkelijk. Je weet wat ik bedoel. Ik bedoel, ik vertel geen leugens.

"Bedankt lieverd, dat je knap bent, want het zou vreselijk zijn als je lelijk bent en ik zou moeten zeggen dat je mooi bent." Ik zeg het gewoon. Ik vraag je niet om te liegen. Maar kun je gewoon woorden van Leven spreken? Want dat is wat Jezus deed.

Weet je wat een andere manier is om woorden van Leven te spreken? Woorden van Geloof. Je zult beproevingen meemaken in deze wereld, dat zei Jezus in Johannes 16:33. "In deze wereld zul je verdrukking hebben." Dat is waar. Maar weet je wat de hoop is? Om moed te houden, want ik heb de wereld overwonnen. Daar is je woord van Leven. Afgezien van welke problemen je doorheen zal gaan. En je zult er doorheen gaan.

Hier is een gezegde die ik bij jullie wil achterlaten, ik zal het je laten vertalen in het Nederlands. En ik bid dat het in je gedachten blijft hangen. Net als woorden van Leven. Ik weet dat sommigen van jullie je aangesproken voelen, omdat je slecht praat tegen je partner. Je bouwt ze niet op, je breekt ze af. Ik weet dat sommigen van jullie zich slecht voelen, omdat je je kinderen niet opbouwt, je geeft je kinderen geen hoop voor de toekomst, je vertelt ze hoe slecht ze zijn, hoe verkeerd dingen zijn, je wijst alles aan wat ze verkeerd doen, in plaats van alles wat ze zouden kunnen zijn. En ik hoop dat God tot je hart spreekt, want Hij kan opwekking brengen in je gezin, Hij bracht opwekking in ons gezin. We dachten dat het goed ging in ons gezin en toen leerden we over woorden van Leven en het bracht ons op een hoger level.

Hier is het gezegde: Vertel me niet hoe het is. Iedereen kan me vertellen hoe het is. Iedereen kan me vertellen dat het niet goed gaat met de economie. Iedereen kan me vertellen dat de politieke situatie moeilijk is. Iedereen kan me vertellen hoe het ervoor staat. Maar als christenen.. vertel me hoe het zou *kunnen* zijn. Dat is het. Vertel me hoe het zou *kunnen* zijn. Ja, we gaan nu door een moeilijke tijd, maar weet je wat, ik geloof dat God het gaat veranderen naar iets goeds. Ja, op dit moment heb ik problemen in mijn huwelijk, maar ik bid dat God genezing kan brengen in ons huwelijk. Ja, mijn zoon wandelt niet met de Heer op dit moment, maar ik bid en geloof dat hij weer naar Hem terugkomt. Vertel me niet hoe het ervoor staat, ik ga je vertellen hoe het zou *kunnen* zijn, omdat ik geloof in God. Want Jezus is aan een kruis gestorven met een reden. En ja, het was om ons de Hemel te geven. En daarmee gaf Hij ons hier hoop. Want wat is het ergste wat je kan overkomen hier?

Ik zou dit uit moeten leggen. Dit tasje. Ik weet hoe ik moet reizen. Ik weet hoe ik in moet pakken. Feitelijk, ik was aan het opscheppen dat ik al de hele week dezelfde kleren draag, terwijl ik op reis was door Europa. En mijn vrouw zei: "Ik denk niet dat je daarover op moet scheppen tegen de kleinkinderen." Maar ik weet hoe ik in moet pakken, oké. Ik kan een hele lange tijd doen met een klein koffertje. Het gaat er allemaal om hoe je inpakt. Op een dag ervaarde ik dat de Heer tot mijn hart sprak en zei: "Je weet hoe je kleren inpakt, maar hoe pak je geestelijke zaken in voor je leven?" En het zette me aan het denken, dus ik heb dit kleine geestelijke tasje ingepakt. Het is mijn kleine geestelijke reisgenoot. Dit tasje is altijd bij me, overal waar ik heenga in de wereld. Het is nooit niet bij me. En erin houd ik bepaalde spullen die me eraan herinneren hoe ik 'het radicale christelijke leven' kan leven.

Ik denk dat mijn tijd om is, klopt dat? Kan ik nog vijf minuten doorgaan? Als jullie stoppen met luisteren, dan stop ik. Maar als jullie blijven luisteren, dan ga ik nog vijf minuten door. Ik denk dat ik jullie aandacht heb. Dus ik ga niet alles uitleggen, want dat duurt uren, maar ik heb dit erin (hij houdt een lolly omhoog). Hier. Een lolly. Kijk naar jullie gezichten, precies, dat bedoel ik. Dat is waarom ik het hierin heb. Want ik neig ernaar om een typische christen te zijn (hij loopt chagrijnig weg). Ga eens kerken binnen en je denkt: "Is dit een begrafenis? Is er iemand gestorven?" Ik moet eraan blijven denken, wat is de tweede vrucht van de Geest? Liefde, blijdschap! Je kunt mensen op de kast krijgen. Dit is een goede kerk, daarom heb ik plezier, maar ga eens naar sommige kerken en doe dit (hij gaat staan met een brede glimlach). Dan kijken ze je aan en vragen: "Wat is er met je aan de hand? Waarom ben je blij?" We zouden blij moeten zijn. Ik houd dingen als dit bij me om me eraan te herinneren: wees blij! Kinderen voelen zich aangetrokken tot blijdschap. Kinderen kwamen naar Jezus toe. Er waren ouders die hun kinderen naar Jezus brachten. Waarom? Omdat Hij blij was. Er is blijdschap in de Heer, toch? We prijzen de Heer, we zijn blij. (op saaie toon:) Halleluja, laten we de Heer prijzen.

Wie wil die Jezus volgen? Die kerken moeten doodgaan. Zodat levende kerken op kunnen staan. Oké, ik weet het.. Ik ga. Sorry, Gerwin en Petra, jullie blijven hier, ik ga weg. Laat me je twee dingen tonen. Ik denk dat jullie dit wel interessant vinden (hij houdt een mini-pamper omhoog). Weet je wat dit is? Het is een pamper. Kijk naar dit kleine pampertje. Dit is een echte pamper van één van onze kleinkinderen.

Onze zoon en schoondochter hadden een tweeling, die geboren werden bij 25 weken. En deze kleine luier die in mijn hand past was eigenlijk te groot voor de baby. Na twee dagen stierf Caleb. En terwijl we naar de begrafenis gingen, letterlijk om een kleine baby te begraven in een klein kistje. Terwijl we gingen werd onze zoon gebeld door het ziekenhuis dat de andere baby een hersenbloeding had en ook op sterven lag. Schiet op met de begrafenis en kom snel terug naar het ziekenhuis zodat je afscheid kunt nemen. Omdat hij op Neonatologie ligt in een couveuse. En na afloop van de begrafenis op de terugweg gebeurde er iets. En we spraken met de technici die de röntgenfoto's maakte van de hersenen. De bloeding was gestopt. In feite was de bloeding weggegaan. En vandaag is Kyler een gezonde zeven jaar oude jonge. Nou, hier is de vraag. Waarom prijzen we de Heer niet voor de ene die stierf? Dat zeggen we nooit. Dat verhaal vertellen we nooit. Ik heb nog nooit iemand gezien die zei: "Caleb is naar de Hemel, halleluja!" Maar de Bijbel zegt dat God zei: "Houd de kleine kinderen niet tegen om naar Me toe te komen." In feite zei Jezus dat we moeten worden als kinderen om het Koninkrijk van God binnen te gaan, dus we weten dat God van kinderen houdt. Dus waarom zouden we Caleb's leven niet vieren?

We zeggen dat dat een tragedie is, maar we zeggen: "Oh, de genezing van Kyler is zo geweldig!" Maar wat gebeurt er als Kyler opgroeit tot een afvallige en Jezus haat en een grote heldhaftige wordt? Was het zo geweldig dat hij werd genezen? Kijk, ik heb een eeuwig perspectief, niet een aards perspectief. Het maakt me niet uit of hij genezen is of niet, wat ik belangrijk vind is of God grootgemaakt wordt. Dat is waar het me om gaat. Dus toen wij naar de begrafenis gingen, zetten we op facebook dat we 'live' aan het aanbidden waren, Bethany was er, mijn dochter was erbij in Florida. We waren God aan het aanbidden bij het verlies van onze kleinzoon en we geloven dat hij naar de Hemel is. Want onze hoop is in de opstanding van Jezus Christus. Niet in deze wereld. En tegelijk bidden we voor Kyler en we houden van Kyler en we danken voor de genezing, want genezingen zijn geweldig, maar ik bid dat zijn getuigenis sterk zal zijn alle dagen van zijn leven.

Want ons thuis is niet hier. Broers en zussen, ons thuis is niet hier. Dat is waarom je blijdschap kan hebben in deze wereld. Dat is waarom je kan lachen om alle problemen, want poeh! Wij krijgen.. En ik ga je dit verhaal vertellen. Ik hou van de Puriteinen. Ik kan niet wachten. En ik hou van de Nederlanders, ik hou van jullie, Nederlanders. Kennen jullie je christelijke erfenis? Weet je dat? Als je een Arminiaan bent, daar hou ik van, als je een Arminiaan bent, Jakobus Arminius was Nederlands, halleluja! Als je Gereformeerd bent en tegen Jacobus Arminius, prijs de Heer dat de Dordtse Synode in Nederland was! Jullie hebben het allemaal! Het verhaal van de Puriteinen die in de gevangenis gegooid werden en vervolgd. En elke dag wanneer ze hem zijn brood en water brachten, onder de tralies doorgeschoven, nam hij dat brood en water en hield het omhoog en zei: "Dit alles en ook de hemel!" Dit alles en ook de hemel!

Alles wat je hebt op dit moment is 'dit alles' én je krijgt de hemel! En je krijgt de hemel! Je bent hier misschien ziek, maar je krijgt de hemel. Ja, je kunt een moeilijk huwelijk hebben, maar je krijgt de hemel! Ja je zou dood kunnen gaan of er gebeurt iets ergs en ik probeer er niet licht over te doen, maar je krijgt de hemel en het is eeuwige gelukzaligheid. Blijdschap, vreugde, voor altijd en altijd en altijd! Ja! Ja! Snapt iemand het?

Ja! Wauw. Dat is het soort christenen dat we zouden moeten zijn. Dat is wat Wierden nodig heeft. Dat is wat Nederland nodig heeft. Mensen die zeggen: "Zorgen? Zorgen? Waarom zou ik me zorgen maken?"

Ik heb een Koning die op de troon zit. Oké. Maar ik heb dit ... want dit is mijn roeping over de hele wereld. En God deed het op een prachtige tijd. Wat is het vandaag? Sommige van jullie begrijpen dit niet, omdat je niet opnieuw geboren bent. Je bent alleen in naam christen, maar je bent niet gered. Ik bedoel, ik ben geen boeddhist, ik ben geen Hindoe, ik denk dat ik een christen ben. Maar dat is een religie.

Ik weet dat ik over de tijd ben, het spijt me. Maar ik zal hiermee eindigen. Ik heb iets geleerd toen ik bij moslims woonde. Als je ooit hebt gewoond in een Arabisch land, dan ken je dit geluid. (doet gebedsoproep na van een moskee). Heb je dat ooit gehoord? Weet je wat dat is? Dat is het moslim-evangelie. Het moslim-evangelie. Dat is één van de doelen van islam, het is gewoon hun feit. Ze gaan in een gebied wonen en bouwen een moskee en dat is de sleutel, want de moskee verspreidt het woord en laat de wereld hun evangelie horen. En als jij een moslim hier in Nederland vraagt of je vraagt een moslim in Saudi-Arabië, of je vraagt een moslim in Papoea-Nieuw-Guinea, en ik heb het ze gevraagd. Wat is je evangelie? Wat is je boodschap, wat men moet geloven om naar het paradijs te gaan? Dat weten ze allemaal. Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet. Het bracht me aan het denken.

Sinds 2008 heb ik een experiment gedaan en ik heb er een klein boekje over geschreven. Ik begon christenen te vragen: wat is ons evangelie? Wat is onze boodschap die we moeten geloven om naar de hemel te kunnen gaan? Want in Galaten 1:6-9 zegt Paulus dat zelfs als een engel een vals evangelie komt preken, dan is hij vervloekt. Dat is sterkte taal in het Grieks. Laat die persoon naar de hel gaan. Niet. Slecht. Als ze een vals evangelie prediken. Mooi! Dat betekent dat we aan het ware evangelie vast moeten houden. Dus ik ben christenen over de hele wereld gaan vragen, ik heb onderzoeken gedaan en als ik meer tijd zou hebben (maar dat heb ik niet – graag gedaan) dan zou ik jullie allemaal een papiertje geven en ik zou jullie een examen afnemen. Ik heb dit bij seminaries gedaan, ik heb dit gedaan bij zendingsconferenties, ik heb dit gedaan bij zondagscholen, ik vraag: "Wat is ons evangelie? Wat is de boodschap die we verkondigen, die mensen moeten geloven om naar de hemel te kunnen gaan?" En weet je wat zo fascinerend is? Fascinerend! Nooit heb ik deze test gedaan, en ik heb er duizenden gedaan, duizenden in meer dan 15 jaar over de hele wereld. Nooit heb ik een groep christen gehad die hetzelfde antwoord gaven. Paulus zegt: "Pas op voor valse evangeliën." Hoe weten we wat een vals evangelie is als we niet één zijn rondom het ware evangelie?

Maar wij zijn christenen! Weet je wat we leuk vinden? Laten we iets vinden waar we over kunnen discussiëren! Willen jullie discussiëren? Laten we discussiëren! Want jullie zijn een Baptistenkerk, toch? Ik had op moeten staan en moeten zeggen dat ik Luthers was, dan konden we een discussie beginnen. Maar ik ben niet Luthers. Ik had kunnen zeggen dat ik Presbyteriaan ben, dan zouden we kunnen discussiëren, of ik had kunnen zeggen dat ik een Pinksterbroeder was, dan zou je me neergeschoten hebben (dat is een grapje). Omdat we altijd iets willen vinden waar we over kunnen discussiëren. In plaats van te vinden wat ons samenbindt. Wat maakt ons christenen? Wat brengt ons samen? Dus wat is het antwoord? Het goede nieuws is niet mijn antwoord. En het is niet jullie antwoord. En als jij een Bijbel hebt of als je een mobiel hebt of als je iets hebt, dan moedig ik je aan om het op te zoeken op dit moment. Ik ga nog even door, want ik kan het in jullie ogen zien. Jullie willen het antwoord weten. Jullie slapen nu niet, dus het spijt me als je braadstuk aanbrandt, het spijt me als je je afspraak mist, maar in vijf minuten ga ik je iets leren dat je leven voor altijd zal veranderen. En je moet dit delen overal waar je gaat, voor mensen die zichzelf christen noemen.

Want voordat ik een discussie heb met iemand vraag ik hen, ik hoor dit de hele tijd: "Spreek je in tongen?" Wat maakt dat uit? Geloof je in overdopen? Dat maakt me niet uit.

Geloof je in het dopen van kinderen of volwassenen? Ik zal ergens met je over discussiëren, dat is geweldig, maar voordat we beginnen, mag ik je wat vragen: wat is het evangelie? Ik wil zeker weten of we in hetzelfde team zitten. Voordat ik ga beslissen of we gaan discussiëren of niet. Want waarom zou ik met je discussiëren als je het evangelie niet eens kent?

In 1 Korinthe 15 vertelt Paulus, degene die ons vertelde over valse evangeliën, in 1 Korinthe 15 vertelt hij ons: Nu maak ik jullie bekend dat het evangelie dat ik jullie predik, dat jullie ook hebben ontvangen en waar je op staat en waardoor je bent gered. Hier is het evangelie dat jou redt. Dat Christus stierf voor onze zonden, naar de Schriften, werd begraven en is opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften en Hij verscheen aan Petrus en aan de twaalf en aan meer dan vijfhonderd. Daar is het. Christus stierf voor onze zonden en stond op, op de derde dag. Dat is het evangelie waar we in geloven.

Drie onderdelen. Ze komen overeen met drie vakanties. De eerste vakantie. Er zijn twee vakanties waarin iedereen naar de kerk gaat. Iedereen gaat naar de kerk tijdens deze twee vakanties. Wat zijn ze? Pasen en Kerst. Wat vieren we met Kerst? De maagdelijke geboorte. Hij is niet zomaar iemand, Hij is de Messias, de Christus. Er staat niet "Jezus stierf voor onze zonden." Er staat Christus, of Messias. Christus is het Grieks voor de Hebreeuwse Messias. Hij is de Heilige van God. Wat is het grote getuigenis, toen Jezus zei: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Sommigen zeggen Elia, sommigen zeggen de profeten. "Wie zeg jij dat ik ben?" En Petrus, wat zegt Petrus? "U bent de Christus, de Zoon van de levende God." Je moet geloven dat Jezus meer is dan een profeet. Hij is de Zoon van God. En Pasen, wat vieren we met Pasen? De opstanding. Hij leeft! Dat is waarom we Hem aanbidden, dat is waarom we zingen voor het Lam, omdat Hij waardig is, Hij leeft! Hij is de Enige die je hoop kan geven, want Hij is de Enige die de dood heeft overwonnen!

Ik was in Sri Lanka, en een boeddhistische monnik probeerde te evangeliseren en hij zei dat Boeddha een grote leraar was, en Jezus was een grote leraar, ze hebben allebei de levens van mensen veranderd. De levens van miljoenen en miljoenen mensen. Ja, en weet je, het enige verschil, ze zijn allebei gestorven, maar Eén is levend en de ander is nog steeds dood. Ik kies ervoor om Degene te volgen die leeft! Einde discussie, maar..

En bijna iedereen hier gelooft dat. Oh ja, Jezus is de Messias, dat geloof ik wel. Oh ja, ik vier Kerstfeest. Oh ja, ik geloof dat Jezus opstond uit de dood, ja, ik ben een christen. Maar het is de derde vakantie die veel mensen in de kerk missen.

Wat is de grootse religie in de wereld, weet iemand dat? Het christendom. Is dat niet interessant? Maar in Matheus 7 zegt Jezus: "Smal is de weg die leidt naar het Leven en weinigen komen er binnen." Want misschien is niet iedereen die in de kerk komt opnieuw geboren. Mensen zeggen: "Preek je het evangelie aan moslims?" Ik zeg: "Ja, dat doe ik. Ook aan Baptisten." Ik preek het evangelie aan iedereen. Kijk, want er is een derde vakantie die we missen. En jullie vieren het in jullie land vandaag. Het heet Bevrijdingsdag. Toch? Wat vier je? Het land is bevrijd.

In Amerika is het 4 juli. In India is het 15 augustus. Van verschillende landen weet ik het. Toen er een vreemde onderdrukker was die jou bezette en toen werd je ervan bevrijd. Dat is het evangelie. Christus is niet alleen gestorven en weer opgestaan. Christus stierf voor onze zonden, dat betekent dat Hij stierf voor *mijn* zonden. Heb je ooit toegegeven dat je een zondaar bent? En ik heb een Redder nodig. Ik heb een Bevrijdingsdag nodig. Want ik was in de duisternis en nu ben ik in het licht. Ik was een zoon van de duivel, maar nu ben ik een zoon van de Levende God. 7 juli 1980 was mijn Bevrijdingsdag. 31 augustus 1980 was de Bevrijdingsdag van mijn vriendin toentertijd, nu mijn vrouw. Dus ik vraag je eenvoudig dit en hier eindig ik mee. Heb jij een Bevrijdingsdag? Heb je het evangelie geaccepteerd, dat je niet langer onder de zonden, de kracht van de zonde, de kracht van

de satan, maar je bent bevrijd en nu ben je een zoon van God en je kan rechtop staan, want je redding is nabij. Je hebt niets om je zorgen over te maken in deze wereld, je kan onuitsprekelijke blijdschap hebben.

Mijn dochter is één van mijn helden, want haar prachtige kinderen, alle zeven, maar één van hen heeft bijzondere behoeften. Ik heb haar toestemming om dit te delen. Je bent mijn held. Want ik weet hoe moeilijk het is om een kind te hebben met bijzondere behoeften. En je zult niet geloven hoeveel mensen dingen gezegd hebben. Woorden van dood tegen haar zeiden. "Oh wat een tragedie. Oh wat verdrietig is dat. Oohh." Waarom? Het is een kind naar Gods beeld. We krijgen dit alles en ook nog de hemel.

Wil je je hoofd buigen en je ogen dichtdoen? Ik werd intens hier aan het einde. (Neem jij het nu over?) Denk even een moment terwijl je zit en laat de Heilige Geest in je hart werken. God wil zo graag opwekking brengen en dit is een kerk om het in te doen. Ik kan het voelen. Ha, Hij wil meer en jullie doen het al, maar Hij wil meer, want Hij wil kinderen naar binnen brengen in Zijn Koninkrijk, verloren kinderen waar Hij naar uitreikt, maar Hij doet het niet door dromen en visioenen, Hij gaat het doen door jullie. Hij kan het doen door dromen en visioenen, maar Hij heeft een kerk geplant in Wierden die het evangelie preekt, maar Hij wil de mensen uitzenden met een blijdschap en een hoop. Hij wil jullie gebruiken, maar je moet komen en zeggen: "Ja, ik ben opnieuw geboren. Ja, ik heb Jezus geaccepteerd als mijn Heer en Verlosser. Ik heb een Bevrijdingsdag en zo niet, dan moet het vandaag zijn."

En als het wél zo is en je hebt een Bevrijdingsdag, dan vraag ik je op dit moment, wil je een besluit nemen om niet langer in angst te leven en om niet langer woorden van dood te spreken? Dat je iemand zal zijn die begint te kiezen om woorden van leven te spreken tegen een verloren en stervende wereld. Dat jij de manier verandert hoe mensen naar je kijken, je bent niet langer de negatieve persoon in je gezin/familie, maar jij bent de positieve. Jij bent niet langer degene die klaagt over hoe slecht alles is, maar jij bent degene die je familie en vrienden laat zien en je collega's hoeveel hoop er is in Jezus Christus. Jij gaat vandaag veranderen, want Jezus Christus roept je om naar het evangelie te leven, dat Hij voor je gekocht heeft. Met Zijn eigen bloed. Vandaag is de dag voor een verandering in je leven. God roept deze kerk tot een opwekking. En jij maakt deel uit van die kerk.