

Jezus' opdracht voor ons: *Johannes 13: 34-35*

Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.

## Inleiding

In de gemeente vinden we elkaar omdat we iets gemeenschappelijks hebben: ons geloof in Jezus Christus. Hij heeft ons liefdevol omarmd en Hij heeft ons vrijgezet om zijn kind te zijn en als zijn volgelingen te groeien naar zijn beeld. We hebben een gezamenlijke geloofsbasis<sup>1</sup>. Maar er bestaan ook meningsverschillen. Dit komt voor in alle kerken en is van alle tijden. De meningsverschillen hebben een grote diversiteit aan onderwerpen: doop, avondmaal, eindtijd, uitverkiezing, visie op Israël, schepping of evolutie, de vrouw in het ambt, homoseksualiteit, samenwonen, scheiding en hertrouwen, en nog veel meer. Bij een gesprek over dit soort onderwerpen vergeten we soms wat we gemeenschappelijk hebben en gaan we elkaar zien als tegenstanders en bestaat de kans dat we elkaar verliezen. We willen met 'Heb Lief' de uitgangspunten zoals deze zijn verwoord in onze Identiteitsverklaring praktisch uitwerken tot wat het voor ons betekent als lid of vriend van Ichtus-vbg.

## Uitwerking Identiteitsverklaring

Wij geloven dat Gods Woord, de Bijbel, ons leert te luisteren naar Zijn stem. De Bijbel helpt ons te herkennen welke weg God met ons wil gaan. De Bijbel inspireert en motiveert.

Ichtus-vbg is een gemeente waarin iedereen God zoekt, waar hij of zij ook vandaan komt; een veilige haven waarin we met elkaar omgaan zoals Jezus Christus ons dat heeft voorgedaan: niet met een oordeel maar met barmhartigheid en liefde in het besef dat we allemaal als zondaars geroepen zijn om, met vallen en opstaan, te leven met Jezus (Mt 9:12-13). Wij zijn een toegankelijke gemeente die midden in een dynamische samenleving staat. In die samenleving mogen wij wegwijzer zijn naar Jezus die de liefdevolle Heer en Verlosser is voor allen: gebrokenen die in Hem herstel en vervulling zoeken. Je mag komen zoals je bent. Wij geloven dat God met ieder een eigen weg gaat (Joh. 21:21-22). Iedereen die oprecht Jezus zoekt en Hem wil volgen is welkom om zich bij ons aan te sluiten. Samen groeien we als beeldragers van Jezus en gehoorzamen aan de opdracht waarmee Hij ons de wereld in stuurt.

Wij erkennen dat we verschillend zijn van verleden, achtergrond en opvattingen. We waarderen daarbij de veelkleurigheid die dat in de gemeente brengt en ontmoeten elkaar in de geloofsbasis van Ichtus-vbg. We leven in het besef dat God ons (als gebroken mensen) aan elkaar heeft gegeven met het doel samen op te trekken en van elkaar te leren. We aanvaarden de verantwoordelijkheid voor elkaar, zoals je in een gezin verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. Dat betekent dat we naar elkaar luisteren en daarbij de weg van vrede en liefde volgen.

---

1

Identiteitsverklaring van 17 oktober 2017, hoofdstuk 1

## Wat betekent dit voor ons.

1. Wij geloven dat we bij Christus mogen komen zoals we zijn en dat we dan als leerlingen van Jezus groeien in ons geloof, toewijding en heiliging.
2. We mogen verschillend denken over zaken die niet tot de geloofsbasis behoren. We gaan daarover met elkaar in gesprek van hart tot hart. We respecteren elkaar, ook in meningen die onverenigbaar zijn. Wij veroordelen elkaar niet, maar accepteren in liefde elkaars verschillen.
3. In gesprek gaan betekent niet dat je gelijk moet krijgen. We luisteren naar elkaar in het besef dat onze achtergronden verschillen. We geven elkaar ruimte ook om fouten te mogen maken, we mogen struikelend achter Jezus aangaan.
4. Over onderwerpen die mensen in hun persoonlijke situatie en de gemeente raken moet uiteindelijk een beslissing worden genomen. De raad neemt die beslissing, rekening houdend met de inhoud van die gesprekken. Daarbij zal het voorkomen dat niet iedereen tevreden zal zijn. Zij die aangesloten zijn of zich aansluiten bij Ichtus-vbg stellen zich onder leiding van de gemeente.
5. We staan open voor hetgeen God ieder van ons toont in het volgen van Zijn weg.
6. We keren niemand de rug toe op grond van een verschil van inzicht. Wij zoeken een pastoraal antwoord op gebrokenheid.
7. We aanvaarden dat in het leven en volgen van God gebrokenheid kan blijven bestaan.
8. De Raad van oudsten heeft de verantwoordelijkheid van de gemeente gekregen in voorkomende situaties te beslissen wie kan worden ingezet in functies .

## Tot Slot

Zoals een boot niet gevormd wordt door zo maar een verzameling planken maar door de manier waarop ze zijn bewerkt, gebogen en geordend, zo wordt de gemeente niet gevormd door zo maar een verzameling broeders en zusters maar door onze *relatie* met elkaar en hoe we met elkaar omgaan. Onze relatie met elkaar is kostbaar. Soms komt deze onder spanning te staan wanneer wordt getrokken aan vertrouwde zekerheden. Dit kan niet worden voorkomen want de gemeente is nu eenmaal een werk in uitvoering en gemeente-zijn staat onder invloed van steeds weer nieuwe wegen die de samenleving inslaat. De invloed van de wereld leidt de gemeente niet, maar we zijn wel geroepen in en voor die veranderende wereld. Wanneer daardoor onze relatie op de proef wordt gesteld komt het erop aan dat we niet onze eigen verlangens bevredigen maar elkaar dienen in liefde (Gal 5:13-26). Onder aanvoering van de Heilige Geest en met de wijsheid die God ons geeft, gaan wij samen onze weg, geroepen lief te hebben en er op uit te gaan zoals Jezus zijn discipelen heeft opgedragen en hen te zoeken die verloren dreigen te gaan.